

Wat is sterven zacht als men goed geleefd heeft!



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

HORTENSE DE PRIESTER

weduwe van Mijnheer

OMER LARNO

echtgenote van Mijnheer

PETRUS DE GROOTE

geboren te St Denis-Boekel, den 24 September 1877

en aldaar godvruchtig overleden,

den 9 Maart 1948,

gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

De duurzame overledene had een natuurlijke zin voor eerlijkheid en oprechtheid, gepaard met ongedwongen eenvoud in haar omgang met iedereen. In diezelfde natuurlijke eenvoud beleefde zij haar godsdienstige overtuiging.

Gelief, o Heer, uw gratie uit te storten over de overledene en te troosten die in droefheid zijn. Eccl 37 - 38.

God heeft mij tot Zich geroepen maar mijne liefde tot u sterft niet. Ik zal u in den Hemel beminnen gelijk ik u op aarde bemind heb. (H. Joan. Berchm.)

Wat gij van mij geleerd en ontvangen hebt, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, doet dat en de God van vrede zal met u blijven.

Beminte echtgenoot, lieve kinderen en kleinkinderen, vaartwel! lange jaren heb ik voor uw geluk mogen zorgen, God roept mij, maar mijne liefde voor u zal niet sterven. Weest mij indachtig in uwe dagelijksche gebeden: ik vergeet u nimmer bij den Heer.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)

R. I. P.