

geboren te Baalgem, op 11 Oktober 1932
en godvruchtig overleden te Munte op 29 November 1948

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Lid der Congregatie van O. L. Vrouw.

Het sacrifice dat gij ons vraagt, o Heer, is pijnlijk, nochtans
bulgen wij het hoofd en zeggen met christene gelatenheid
"Vader Uw wil geschiede ..."

Vruchteloos werden alle geneeskundige zorgen aange-
wend; noch gebeden, noch smekingen verholpen om haar
geneezing te bekomen.

God ontrukte haar aan de liefde harer familie en aan de
benauwdheden eener pijnlijke ziekte welke zij geheiligd
heeft door haar volkomen onderwerping aan den H. Wil
van God. Zij wist dat de Heer kastijdt die Hij liefheeft en
dat het lijden de rechtste weg is naar de eeuwige zaligheid.

Duurbare vader, teergeliefde moeder, ik was zo gaarne
met U gebleven om U te vergelden voor al wat ge voor
mij gedaan hebt, doch de Heer wenkt mij teg Hemel. Daar
kan ik nog meer uw kind zijn. Troost U en aanbidt Gods
H. Wil met mij. Dank aan allen voor de verkleefde zorgen,
weest mij in uwe gebeden indachtig.

H. Hart van Jezus. Ik heb betrouwen op U.

(300 d.afl.)