

De ouderdom is eene eerekroon als hij op den  
weg der gerechtigheid gevonden wordt. Ps 16



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

**JUFVROUW**

**Maria-Francisca DE REUE**

dochter van

**LOUIS en ROSALIE MARROYEN**

geboren te ELST den 7 Mei 1854

en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen

den 29 Oktober 1927

**Lid van den Derde Regel van S. Francis,  
der Congregatie van O. L. Vrouw  
der confrerriën van het H. Sacrament  
het H. Hart en Wekelijksche Kruiweg.**



Mijn roem is deze, de getuigenis van mijn geweten dat ik in de eenvoudigheid des harten en de oprechtheid Gods gewandeld heb.

Die dagelijks de komst des Heeren verwacht wordt niet ontsteld wanneer hij de dood voor oogen ziet.

Zalig de mensch die met geduld de beproeving doorstaat, want hij zal de kroon des levens ontvangen welke de Heer beloofd heeft aan hen die Hem beminnen.

H. Jac. I

Zij was uw kind, o Maria, toon dat gij hare Moeder zijt.

H. Bern.

Vaartwel, beminde Broeders, Zusters en Bloedverwanten, alles is geschied gelijk het den Heer behaagd heeft. Vergeet mij niet in uwe gebeden en HH. Communiën, gij vooral mijne Zuster, aan God in 't Klooster toegewijd.

Zoet Hert van Jezus, laat mij U altijd meer en meer beminnen.

300 d. alf.

**Bid de Akten van Geloof, Hoop en Liefde**

7 jaren & 7 quadr.