

Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen  
Kinderen Gods genoemd worden.



BID VOOR DE ZIEL VAN  
**EULALIE DE RIDDER**  
echtgenoot van  
**ALFONS GABRIELS**

geboren te Elst den 10 December 1854  
en aldaar godvruchtig overleden  
den 22 December 1923

versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden  
**lid der confrerie van het H. Hart  
en den wekelijkschen Kruisweg**

---

Zij was eene teedere Moeder, en de liefde die  
zij hare kinderen toedroeg, sloot de liefde van  
God niet uit.

Smartvolle dagen heb ik geteld, slaaplooze  
nachten heb ik doorgebracht, maar tot U Heer  
heb ik verzucht en gij hebt mijne gebeden aan-  
hoord.

Zij was eenvoudig en oprecht van harte. beminde  
de rechtvaardigheid en vrees te God. Met een wijs  
beleid wist zij haar huisgezin te besturen.

Vaartwel, beminde Echtgenoot, Kinderen en  
Kleinkinderen, ik verlaat eene aarde van tranen,  
en verwacht U allen in den hemel.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

7 j. & 7 quadr.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.

100 d. afl.