

Hoe gerust sterft men als men wel geleefd heeft.



BID VOOR DE ZIEL VAN

# JOSEPH DE RIDDER

zoon van

ENGELBERT en ANTONIA HEIRMAN

geboren te Elst den 1 Juni 1837

en godvruchtig in den Heer ontslapen te Segelsem  
den 18 October 1920

voorzien van de H. Sakramenten

hij was lid van het genootschap  
van den H. Franciscus-Xaverius



Wees bereid want op een uur dat gij het niet weet zal de Zoon des menschen komen... Zalig die dienstknecht, dien zijn Heer, als Hij gekomen is, zal vinden het goed doende.

Tot hem zal Hij zeggen: < Goede en getrouwe dienaar tred in de eeuwige vreugden van uwen Heer. > Matt.

Hij was een man van geloof, die niet omzag naar de ijdelheden en dwaasheden der wereld. Job.

Maria, mijne Moeder, gij weet het, 't is in U na Jezus dat ik al de hoop mijner eeuwige zaligheid gesteld heb. Maria is ons leven in dit ballingschap zij wordt onze zoetheit in het uur des doods, met ons dezelve zacht en gelukkig te maken.

Beminde Bloedverwanten en Vrienden, hebt dank voor uwe genegenheid en liefde, en blijft mij indachtig in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

7 jaren & 7 quadr.

R. I. P.