

Een goed leven met geloof maakt den mensch gelukkig.  
H. Isid.



BID VOOR DE ZIEL VAN  
**PETRUS DE RIDDER**

zoon van

Francies en Catharina Van Helleputte

lid der confrerie van 't H. Hart van Jezus  
het Allerheiligste Sacrament  
en den H. Franciscus-Xaverius

geboren te Elst den 26 December 1838

en er godvruchtig overleden den 22 Juli 1922

versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden



Gods woord indachtig : in het zweet uws aanschijns zult gij uw brood eten; heeft hij zijn brood in ledigheid niet geeten. 'T is een teeken van deugd als men gaarne werkt.

A. Dionysius.

Werken baart blijdschap, en de ziel is een vuur dat met werken en met werken alleen kan gevoed worden.

Pins X

Hij was waarlijk goed en oprecht van herte, vreezende God en afwijkende van het kwaad.

Job. 11

Hij was bemind bij God en bij de menschen en zijne geaachtenis is in zegening

Eccl. 1

Zoet Hert van Jezus,, maak dat ik U altijd meer en meer beminne.

300 d. afl.

**Akten van Geloof, Hoop en Liefde.**

7 jaar & 7 quadr.