

De Heer heeft hem ons gegeven
De Heer heeft hem ons ontnomen
Dat de Naam des Heeren gezegend zij.
Job. I 21.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

KAMIEL DE SMET

zoon van Mijnheer en Madame
August en Sylvie VAN KERCHOVE

geboren te Ottergem den 28 Februari 1904 en al-
daar godvruchtig in den Heer ontslapen den 21
October 1932.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

De dood spaart niemand en alle menschelijke pogingen zijn vruchteloos tegen haar. Ons leven is in Gods handen zooals Hij het schikt gewordt het ons.

Gelijk eene bloem pas ontloken onder de voeten wordt getrapt alzoo verschijnt zij een oogenblik om voor altijd te verdwijnen.

Hij was eenvoudig, rechtzinnig en zachtmoedig vreesde den Heer en verwijderde zich van het kwaad, ook zal de Heer hem genadig zijn en de belooning niet laten wachten.

Met kalmte en gelatenheid heeft hij de dood zien naderen, geen klacht of morring heeft hij gegeven en op zijne stervende lippen zweefde het gebed. Zijn afscheid was rustvol, godvruchtig en stichtend.

Lieve Ouders, Broeders en Zusters, uitgeput van krachten sterf ik, maar mijn liefde voor u blijft, ik zal u in den Hemel beminnen zooals ik u op de aarde heb lief gehad, gedenkt mij in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.