

Die Maria bemint, bemint het leven en hij zal de
zaligheid uit den Heeren putten. SCRIPT.



Bid voor de Ziel van
Maria Virginia De Smet

dochter van wijlen Karel en van wijle Beatrix Eeman,
echtgenoot van

ANGELUS DE MIL

geboren te St-Martens-Lierde den 27 September 1842
en aldaar overleden den 29 Juli 1904 voorzien van de
HH. Sacramenten der stervenden. Lid van het Broe-
derschap van de H. Barbara.

God mengelt het geluk dezer aarde met bitterheden
opdat wij een ander geluk zouden zoeken welkers
zoetigheid niet bedriegelijk is. Daarom aanvaardde
deze kloeke vrouw gewillig de beproeving die haar
overkwam, bleef in vrede in haar lijden en behield
de verdueligheid op den dag van hare ellende.

H. AUG. — ECCL. II

Zij heeft hare kinderen opgevoed in de vrees des
Heeren; door hare onderwijzingen, goede voorbeel-
den en zorgvuldigheid leerde zij allen de deugd oef-
enen en de zonden vlieden.

Haar hart en hare oogen hadt zij gedurig geves-
tigd op den Heere.

SCRIPT.

Haar leven was eene aaneenschakeling van goede
werken. Wie zal de zieken noemen die zij bezocht
en bijgestaan heeft, de ware en schamele armen
welke zij geholpen heeft. Ook wierd zij om hare
minzame liefdadigheid van allen geprezen en ge-
eerbiedigd. Daarom zal de Heer hare groote beloo-
ning wezen.

SCRIPT.

Nu beminde Echtgenoot en lieve kinderen, wil mij
niet vergeten in uwe gebeden en offeranden bij den
Zaligmaker.

Jezus, Maria en Joseph, ik schenk u mijn hert en
mijne ziel. 300 dagen afluat

R. I. P.

Stoomdr. Oscar Grootaert, Deinze.