

Zalig zijn zij die zuiver van hart zijn, want zij zullen
God zien. Matth. V, 8.

+

† BID VOOR DE ZIEL †
van Mijnheer

CYRIEL DE TANDT

zoon van wijlen

JOZEF en MELANIE DE PREZ

Geboren te Zegelsem,

den 21 November 1881 en er godvruchtig overleden
den 4 Augustus 1947

Versterkt door de H. H. Sacramenten der Stervenden.

Lid van den Bond van het H. Hart en alle andere
godvruchtige genootschappen der parochie.



Hoe schoon verscheen hij niet in de onschuld van
zijn leven, in de eenvoudigheid van zijn woorden, in
de zuiverheid van zijn hart en in liefde tot God.

Met volle onderwerping en geloof aanvaardde hij al
de ellenden die de Heer hem overzond : hij bewaarde
de vrede in het lijden en een groote verduideligheid in
zijne beproevingen. Nooit kwam 'n klacht over zijn
lippen, Eccl. II. 4.

Zalig sterven zij die als goede vrienden en getrouwe
dienaars van God in de liefde van den Heer sterven. —
Zalke dood brengt ons de beloofde rust door God aan
zijn vrienden geschonken, tot loon van hun verduidelig
lijden Apoc. 14.

Duurbare Broeders, Zusters, Familieleden en Vrien-
den, hebt dank voor de opoffering en de toewijding
waarmede gij mij heel mijn leven hebt omringd en
gedarende mijn ziekte hebt bijgestaan. God loone er U
o.n Bij Hem verwacht ik u, om er samen voor eeuwig
gelukkig te zijn. — Bid voor mij, ik ook zal U hierbo-
ven wel indachtig zijn.

H. Hert van Jezus ik heb betrouwen in U. 300 d. a.