



Quand la mort nous ravit un être cher, considérons Marie  
au pied de la croix offrant à Dieu le sacrifice de son fils.

Als den dood ons een geliefd wezen ontnoemt, beschouwen  
wij dan Maria an den voet van het Kruis, God het offer  
\* haars zoons aanbiedende. \*