

Heerlijk en wonderbaar is uw naam, o Maria! allen  
die hem aanroepen, zullen in hun stervensuur niet  
vreezen.

H. Bonav.



**Blid voor de Ziel**

VAN

**CATHERINA DE TEMMERMAN**

WEDUWE VAN

**LIVINUS BROUCKAERT**

*Lid der Confrerie van het H. Sacrament*

Geboren te St Blasius-Boucle den 4 December 1818,  
en overleden te Elst den 18 Februari 1898.

*Versterkt door de HH. Sakramenten.*

Zij was van eenieder geacht omdat  
zij God vreesde, en niemand zegde iets  
nadeelig van haar.

Judith. VII.

Die den Heer vreest zal welvaren in  
zijn uiterste en op den dag van zijn  
overlijden gezegend worden.

De rechtveerdige sterft gerust, want  
zijne dood is niets anders dan de ver-  
wisseling van het tijdelijk leven voor  
het eeuwig.

H. Bern.

In mijne beproeving heb ik den Naam  
des Heeren aanroepen.

Mijn Jesus, barmhertigheid! (100 dag. afl.)  
Zoet Hert van Maria, wees mijne toevlucht.  
(800 dag. afl.)

RR.

II.

PP.