

De beste bereiding tot de dood bestaat in eene volkomene onderwerping aan den wil des Heeren. H. Vinc. a paulo.



**TER ZALIGER GEDACHTENIS**

van Jufvrouw

**EMMA DE TEMMERMAN**

dochter van

**Petrus en Clemence Van Twembeke**

Lid der Congregatie van

O-L-Vrouw en den wekelijkschen Roozenkrans

geboren te Elst den 30 Augusti 1892

en overleden te Rozoy-sur-Senne (Frankrijk)

den 14 December 1911.



Lieve Ouders, Zusters, Broers, waarom die bittere tranen?  
Hooft! 't is Maria's stem, die noodigt mij zoo zacht;  
Ziet d'Englen wenken mij; zij komen mij vermanen.  
Dat in de Maagdenrei mijn Jesus mij verwacht!

Neen Emma neen! gij moogt van ons niet scheiden.  
Wij minnen U zoo teer, gij zijt ons Ouders vreugd;  
Verlaat ons vrienden niet, o spaar ons zulk een lijden,  
Ook hier dient men den Heer in trouwe liefde en deugd!

Maar ziet, 't is Godes wil, 'k zal onderdanig wezen  
O dierbaar Ouders! laat mij volgen Jesus stem  
Op dezen zaalgen stond, zijn goedheid nooit volprezen  
Roept mij ten Hemel op; 'k wacht niet ik vlieg tot Hem!

O Emma lief, ga dan bij de Englen wonen  
Ga bij Maria's troon, vraag zegen voor ons al  
Vraag troost voor onze smart, vraag dat we saam eens tronen  
In 's Hemels vreugd, als God ook ons eens roepen zal!..

O H. Joseph, Voedstervader onzes Heeren Jesus-Christus,  
en ware Bruidegom der H. Maagd Maria, Bid voor ons.  
300 dagen afaat, eenmaal daags.

R.

I.

P.