



R. V. Ned.

Série C 550

O GOEDE EN ALLERZOETSTE JEZUS, zie ik buig mijne knieën in Uwe tegenwoordigheid, ik bid en smeek U met de grootste vurigheid van mijnen geest, dat Gij U gewaardigt, in mijn hart te drukken, levendige gevoelens van Geloof, Hoop en Liefde, een waar berouw over mijne zonden en echen zeer vasten wil om mij te beteren, terwijl ik met groote aandoening en droefheid bij mij zelve overweeg en in den geest aanschouw uwe vijf wonden, hebbende voor oogen het geen de profet David reeds in uwen mond plaatste over U zelve, o goede Jezus: "ZIJ HEBBEN MIJNE HANDEN EN VOETEN DOORBOORD EN AL MIJNE BEENDEREN GETELD..."

R. V. NED.

(Vollen aflat)