

Hij was ons lief in dit leven, vergeten wij hem  
niet na zijn dood. (H. Joan. Chrys.)



## Bid om de zielerust

van den Heer

# FRANS DE TEMMERMAN

Echtgenoot van Mevrouw

## BLONDINE VAN NIEUWENHOVE

geboren te Zegelsem den 3 September 1883,  
en er kortstondig overleden op 22 Mei 1939.  
Gezalfd met de H. Olie.

---

Bij dezen nijpenden slag wordt eens te meer het  
menschelijk verstand vernederd. Maar het christen  
hart zucht in volkomene gelatenheid: "Heer, Uw  
Heilige wil geschiede...."

Over dezen betreurden overledene mag men het  
Boek der spreuken nazeggen: "Zijn wegen waren  
schoon, vreedzaam was zijn handel en wandel ..  
Daarom ook voelde ieder zich terneergeslagen bij de  
droeve mare van zijn onverwacht afsterven, want hij  
telde enkel vrienden.

Evenals de woeste storm den nog levensvollen eik  
tot splinters neerslaat, zoo ook velde de onverbidde-  
lijke dood hem neer in den bloei van zijn leven. Veel  
te vroeg helaas werd hij aldus ontrukkt aan de liefde  
en genegenheid van vrouw en kind. Maar Gods  
Voorzienigheid schikt het al. De naam des Heeren  
zij gezegend.

Geliefde echtgenote duurzame zoor, broeder en  
zusters, brengen wij samen dit zware offer in volle  
gelatenheid. Ik dank U om de genegenheid welke  
gij mij toedroegt in mijn wel en wee. Richt uw hart  
naar boven waar mijn liefde over U waken blijft en  
steun vraagt bij God voor U om den last van het  
leven, maar laat mij ook op uw gebed vertrouwen.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j. & 7 quadr.)