

De dood der rechtvaardigen is den overgang tot
een beterleven. (H. Bern.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Petrus DE TEMMERMAN

Echtgenoot van Mevrouw

ELODIE SCHIETECATTE

geboren te St.-Blasius-Boucle,

den 24 Oktober 1863 en godvruchtig overleden
te Elst, den 6 Februari 1923.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden

HIJ WAS LID DER CONFRERIE VAN DEN H. FRANCISCUS-
XAVERIUS EN VAN DEN WERBLIJKSCHEN KRUISWEG.

Hij heeft groote en langdurige pijnen geleden
in zijn lichaam maar dezelfde met volle onderwer-
ping aan Gods wil verdragen. Mach. VI.

De beste bereiding tot den dood is eene volko-
mene onderwerping aan den wil des Heeren.

H. Vinc.

Den weg des Heeren heb ik gevolgd zonder er
van af te wijken, zijne geboden heb ik in mijnen
boezem bewaard. Joes. 23, 11.)

Vaartwel, beminde Echtgenoot en Zoon, zijt mij
indachtig in uwe gebeden.

R.

I.

P.