

Die leven zullen sterven, die sterven zullen
verrijzen. (Sup. Ps, 37.)



ZALIG AANDENKEN

van Mijnheer

Augustinus De Vleeschouwer

Echtgenoot van Mevrouw

VIRGINIA VAN DEN DRIESSCHE

geboren te Elst, den 11 December 1856 en aldaar
schielijk overleden den 19 April 1924.

Hij was lid van het

Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius.



Niets is zekerder dan de dood, maar niets is
opzekerder dan het oogenblik waarop zij ons zal
treffen. Het is om altijd bereid te wezen dat
Jezus-Christus ons zegt dat Hij zal komen als een
dief in den nacht. (H. Ligorius.)

Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen kin-
deren Gods genoemd worden. (H. Matth. V, 9)

Bemind bij God en bij de menschen, is zijne
gedachtenis in zegening. (Eccl. 45-1.)

Beminde Echtgenoote, lieve Kinderen en Zusters;
onze scheiding zal niet langdurig zijn, in den
hemel zullen wij elkander wederzien.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 jaren en 7 quad. afl)

Barmhertige Jezus, geef Hem de eeuwige rust.

(300 d. afl.)

R.

I.

P.