

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen 100 d. afl



Ter zalige gedachtenis van  
**Frederik De Vleeschouwer**

zoon van wijlen

Dominicus en Sofia DE VLEESCHOUWER

geboren te Elst, den 9 Augusti 1846 en aldaar  
ontslapen in den Heer, den 23 September 1914  
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

---

Het was een man van geloof, aan den godsdienst  
verkleefd, zonder geveinsdheid, rondborstig,  
vijand van het kwaad en van jongs af in het goed  
geoeffend. Job. Ec.

Wie den Heer vreest zal het welgaan in zijn  
uiterste en op den dag van zijn afsterven zal hij in  
zegening zijn.

Lang en veel heelt hij geleden, doch zijne hoop  
was op den Heer gesteund en daarom aanveerde  
hij den dood met geduld, opoffering en moed.

Heer, ik heb uit uwe handen alles ontvangen en  
heb er U om gedankt, daarom ook nu nog vraag Ik  
U mij bij te staan.

Beminde familieleden, bidt voor mij opdat de  
Heer mij genadig weze.

Mijn Jezus, barmhertigheid. 100 d. afl.

Zoet Hert van Maria wees mijne toevlucht.

R. I. P.