

Hiet is een heilige en zalige gedachtenis voor de overledenen te bidden opdat ze van hun zonden ontslagen worden.



BID VOOR DE ZIEL

van

Mijnheer

Marien DE VLEESCHOUWER

echtgenoot van

Mevrouw Marie DE VLEESCHOUWER

geboren te Ste Maria-Oudenhove, de 29 December 1889 en overleden te Erwetegem de 2 Juli 1954, gesterkt door de H. Olie en de Apostolische Zegen.

Oudstrijder van de oorlog 1914-1918.

Vereerd met het ridderkruis van Leopold II en Palm zonder zwaarden.

Helaas mijn God gij hebt aan mijn dagen een beperkte maat gesteld, doch niet mijn wil maar de uwe geschiede.

O dood, hoewel leert ge ons wat we hier op aarde zijn.... onder de zon is alles ijdelheid en kwellung der geesten en niets is duurzaam.

Beminde Echtgenote, Kinderen, Broeders en Familieleden, al valt het afscheid hard, aanvaardt toch met moed de beproeving die de Heer ons in zijn algoede Voorzienigheid overzendt.

Blijkt op ten hemel en weet dat we allen eens voor eeuwig zullen verenigd worden na dit leven van lijden en beproeving met christen geest gedragen.

H.Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn Zaligheid.
(300 d. afl.)