

Sterven voor een rechtvaardige is 't begin van 't leven,



## ZALIGE GEDACHTENIS

van Dame

# Irma - Marie - Victoire DE VOS

Weduwe van Mijnheer

## Edgard De Beer

*Geboren te Elst, den 8 December 1861, en  
nacht overleden te Gavere, den 17 Februari 1939,  
versterkt door de Troostmiddelen der H. Kerk.*

Zij was lid van 't Aartsbroederschap van het  
H. Hart van Jezus en van verschillende godvruch-  
tige instellingen.

---

Stil gerust en eenvoudig is zij heengegaan . . .

Stil, gerust en eenvoudig was haar leven . . . Maar in zich  
was het al bewondering voor Gods grootheid en droeg zij  
de overtuiging van een diep christelijk leven.

Haar loopbaan bracht zij door in werkzaamheid  
en bekommernis voor haar huisgezin. Zij was een liefdevol-  
le moeder vol van toewijding en steeds bekommerd voor  
het geluk harer kinderen.

Te midden der pijnen en ellenden eener langduri-  
ge ziekte, kwam nooit eene klacht over hare lippen.

Duurbare Kinderen en Kleinkind, hebt dank voor  
de men'guldige zorgen waarmede gij mij dag en nacht hebt  
omringd. De dood heeft mij aan uwe liefde onttrokken en uw  
hart verzeerd; en is het pijnlijk op aarde gescheiden te wor-  
den, blijder zal het wederzien wezen in den hemel. Toont nu  
voorts uwe genegenheid met mij niet te vergelen in uwe ge-  
beden.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw. (7 j. & 7 q. afl.)

R. I. P.

---

Van Rechem, Asper