

De ouderdom is een eerekroon als hij op den
weg der gerechtigheid gevonden wordt. Ps. 16.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA-THERESIA DE VOS

weduwe van Mijnheer

AUGUSTIEN VAN DE MERGEL

geboren te Segelsem, den 26 Juni 1845 en
godvruchtig overleden te Elst den 7 Januari 1924.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Zij was Lid der Confrerie van het H. Hert, van het
H. Sacrament en den Wekelijkschen Kruisweg



Zij was een bewonderenswaardige moeder en
verdient in de gedachtenis der braven voort te
leven; zij verdroeg alles kloekmoedig, omdat zij
hare hoop in God gesteld had. (2 Mac. 7, 20.)

Zij heeft hare kinderen met kracht en wijsheid
tot het goed opgewekt; met vromeke zachtzinnig-
heid paarde zij mannenmoed. (2 Mach. 7, 21.)

Zij heeft de wegen van haar huls gâgeslagen en
haar brood niet in ledigheid geëten.

Vaartwel, lieve Kinderen en Kleinkinderen! Ver-
geet de lessen uwer moeder niet. Gij weet hoe ik
gedurig tot uw voordeel ben bezorgd geweest, en
hoe ik uwe opvoeding heb ter herte genomen.

(Act. Ap.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 jaren en 7 quadr.)

Bermhertige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

(300 d.a.jl.)

R.

I.

P.