

Ik ben de Verrijzenis en het leven.

(Offic. der overl.)

†

BID TOT ZIELERUST

van Mijnheer

PROSPER DE VOS

weduwnaar van Mevrouw

OCTAVIE LUST

geboren te Munkzwalm, den 15 Augustus 1865 en
godvruchtig overleden te Oubraker, den 13 Juli 1944.

voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

Gelukkig de man waarvan men mag zeggen: « Het was een goed kristen. » Met welke gerustheid verschijnt zulke voor den Rechterstoel van den alwetenden God.

Noott heeft men uit zijn mond gehoord dan woorden van kloekheid, openhartigheid en waarheid, het was een oprechte ziel, wiens eenige zinspreuk was: weldoen en laten zeggen.

Gelukkig degenen, die de gunst van Maria genieten, want de H. Maagd leidt hare dienaars naar den Hemel. (H. Bonav.)

Lieve kinderen, doet wat gij van mij geleerd en ontvangen en gehoord en aan mij gezien hebt en de God van vrede zal met u zijn. Onze scheiding zal niet lang zijn, wij zullen elkander wederzien in den hemel. Weest, met dit inzicht, menschen van diep en levendig geloof, goed indachtig hoe groot de ijdelheid der wereld is. Ik dank u voor uwe liefde en goede zorgen, bidt samen met familieleden en kennissen. Tot weerziens.

Zoet Hart van Jezus wees mijn liefde. 300 d. afl.

R. I. P