

Al myn betrouwen, o Maria, stel ik in U.

II LIG.



## GEDACHTENIS

van Mynheer

# LODEWYK DE VULDER,

Echtgenoot van

## Maria Theresia De Clercq;

Geboren te Appelterre den 8 Maert 1780,

TWEE-EN-DERTIG JAREN BURGEMEESTER DER  
GEMEENTE MARIA-LIERDE,

aldaer in den Heer ontslapen den 5 April 1857.

Hy leefde in de vreeze des Heeren en is in vrede gestorven.

Tob. 44.

Zyn geheugen is in zegen.

H. BONAV.

Ook, talryk was de menigte die zyn graf omringde... Men had het voor eene ondankbaerheid gerekend hem deze laetste pligt te weigeren.

H. HIERON.

De rust waerin hy getreden is, moet de droefheid verzachten die zyn afsterven veroorzaekt.

ECCL. 58.

Vaertwel, myne kinderen; ik laet u in de vreeze des Heeren: volherdt er in, ik beveel u aen zyne H. genade.

H. FRANC. VAN ASS.

Onze scheiding zal niet langdurig zyn.

H. BASIL.

Weest my gedachtig.

ISAI. 44.

Zyn wegen waren regt, en vreedzaam was zyn wandel:

Hy minde u, burgery, als 't eigen dierbaer kroost.

Zyn voorbeeld, burgren, lichte en leide steeds uw' handel!

Zoo blyft De VULDER lang, MARIA LIERDE, uw troost.

R. I. P.

Sotlegem, L. Vekeman, Backdrukker.