



Gebed

met Vollen Aflaat.

O Goede en allerzoetste Jesus, aanzie mij hier voor uwe voeten nedergknield. Ik bid en smeek U uit het vurigste mijner ziel van in mijn hart levendige gevoelens van Geloof, Hoop en Liefde te printen als ook een waar leedwezen over mijne zonden en het vast voornemen van mij te beteren; ter zelve tijd aanschouw ik mijn eigen met diepe aandoening en groote droefheid Uwe vijf wonden, terwijl ik voor mijne oogen houde, o goede Jesus, hetgeen U reeds de propheet David van U zeiven deed zeggen: „Ze hebben mijne handen en voeten doorboord en al mijne beenderen geteld. (Ps. 21. 17. 18.)

Vijf maal het Onze Vader en Wees gegroot.

O Mijn Jesus, Barmhartigheid!

(100 dag. afl.)