

Gij hebt o Heer, de dagen mijns levens kort gemaakt; in het midden mijner loopbaan ga ik naar de poorten van het graf: dat nochtans uw wil niet de mijne geschiede.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mevrouw

Maria-Pharaïldis De Weerd

Echtgenoot van Mijnheer

DÉSIRÉ BAUWENS

geboren te Elst,

den 25 October 1885 en aldaar godvruchtig overleden

den 30 December 1917.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

De Heer heeft haar beproefd gelijk het goud dat door het vuur gezuiverd wordt, (Prov. 17) want ellendige maanden heeft zij gehad en droeve nachten geteld. (Job 7.)

Beroemt u niet over den dag van morgen... weest mijn oordeel indachtig zoo zal ook eens het uwe wezen. (Job. XIX.)

Beminde Echtgenoot, troost u bij mijn afsterven en bid voor mij; breng onze kinderen op in de vrees des Heeren en zij zullen uw geluk uitmaken op aarde.

Ik heb mijn betrouwen op u gesteld, o Maria, beveel mij nu aan uwen Zoon. (H. Bern.)

Mijn Jezus, barmhertigheid. (100 dag. afl.)

R. I. P.