

Vrede en barmhertigheid voor allen die dezen regel
zullen onderhouden hebben. Gal. VI. 16,



TER ZALIGE GEDACHTENIS

VAN DE

EERWEERDE MOEDER,
ZUSTER CHANTAL,

(in de wereld Jufvrouw IRÈNE DE WILDE)

Geboren te Nederbrakel den 18 Januari	1838
In het klooster getreden te Opbrakel, den 20 April	1858
Geprofest den 19 Juli.	1859
Overste geworden van het klooster te Michelbeke den 26 April.	1874
en aldaar in den Heer ontslapen den 19 Februari	1886

In hare jeugd was zij op hare hoede voor de strikken der wereld ; zij zegde kloekmoedig vaarwel aan de ver-
maken. Door hare onschuld, hare zuiverheid verdiende zij een der geliefde bruiden van Jesus te worden. Zij volherdde tot op het einde in het vervullen der plichten van haren staat. Jesus sprak tot haar, kom mijne uit-
korene, kom gij zult gekroond worden.

H. Anna van Jesus. — Decretum beatis. Cant. 4, 8.

Hare liefde voor den arme en den noodlijdende kende geene palen. Zij vertrouwde zich op deze woorden van haren heiligen regel : Zoekt eerst het rijk Gods en zijne gerechtigheid, en dit alles zal u toegegeven worden. Niets zal ontbreken aan degenen die den Heer vreezen.

Matth. VI. 33. — Ps. 33, 9.

Bemide Medezusters, gelukkig zult gij zijn, indien gij door een stichtend en heilig gedrag, de gunst blijft behouden van dien beminnelijken Vader, die door eene eeuwigheid van wellusten, het weinig goed dat wij uit liefde tot hem hier beneden doen, beloont. O de liefde, de liefde Gods ! Dat zij zich uitbreide in uwe herten, u ontvlamme, u verteere. H. Rosa van Viterbe, stervende.

Heer, de schoonheid van uw huis en de plaats der woning uwer heerlijkheid heb ik lief gehad. Ps. 26.

In u, o Maria en Joseph heb ik steeds mijn betrouwen gesteld : in der eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden. H. Bonav.

O zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde. 300 d. afl.

R: I. P.