

O Zoete dood, gij stelt een einde aan mijn lijden  
en zijt het begin mijner eeuwige rust. H. Aug.



## BIDT VOOR DE ZIEL

van

# ALICE DE WOLF

dochter van

**PETRUS en CATHARINA D'HAEYER**

Lid der Congregatie en van 't broederschap van het H. Hart

geboren te Elot

Den 18 Mei 1877 en aldaar overleden

Den 26 Juni 1909,

Voorzien van de H.H. Sakramenten der Stervenden

Ik heb ellendige dagen en maanden gehad en  
droevige nachten geteld. Waarom, O mijn God,  
is mijne pijn zoo langdurig geweest, en waarom  
is mijne ziekte zonder hoop en ongeneesbaar geble-  
ven? Omdat Gij O Heer gehandeld hebt volgens  
uw welbehagen. Jer. xv - Tob. iii 6

Er is niets dat meer betrouwen geeft van wel  
te sterven, dan de volkomene verachting der we-  
reld, het vurig verlangen van voortgang in de  
deugd te doen, en het verdragen van allen tegen-  
spoed om de liefde van Jesus. Nav. Ch. B 1

Gansch vreemd aan de ijdelheden der wereld  
leidde zij een voorbeeldig leven, niets beoogend  
dan het kwijten harer plichten. Matigen wij dus  
onze droefheid; hetgeen zij betrachte bezit zij nu,  
hetgeen zij hoopte geniet zij nu; en met Jesus die  
zij vurig op aarde beminde, is zij nu vereenigd in  
den Hemel. Get. H. Agaes

Vaartwel lieve Broeders, zusters en medezus-  
ters der Congregatie, ik ben den weg ingeslagen  
op welken gij weldra zult volgen; weest dit in-  
dachtig en bidt voor mij.

Mijn Jesus barmhertigheid. 100 d. afl.

R.

I.

P.