

Zalig zijn zij die in de vrees des Heeren sterven.



Zalige gedachtenis

van

Franciscus de Temmerman

geboren te Elst den 24 juli 1822
en aldaar overleden den 2 Mei 1888
en van zijne eechtgenoot

DOMINICA DE WOLF

geboren te Segelsem den 9 Februari 1827
en overleden te Elst den 26 Februari 1902

Lid van het Broederschap van het H. Sacrament
en van den derden regel van den H. Franciscus
versterkt door de HH. Sacramenten.



Dedood is verkieslijk boven een leven vol bitterheid en de eeuwige rust boven eene aanhoudende kwijning. Eccli. XXX. 17.

O Heer hetgeen ik geleden heb is voorbij, maar hetgeen ik van U zal ontvangen zal geen einde nemen. H. Aug.

Lieve kinderen, stelt uw betrouwen op den goeden God; welhaast wonen wij voor eeuwig tezamen in den schoonen hemel.

Zoet Hert van Jesus wees mijne liefde!

(300 dagen aflat)

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid!

(300 dagen aflat)