

Hij was bemind van God en van de menschen,
en zijne gedachtenis zal in zegening blijven.



Ter Zalige Gedachtenis

VAN DEN HEER

PIETER DE WOLF

WEDUWENAAR VAN DAME

CATHARINA D'HAEYER

Geboren te Slot, den

*28 December 1841, en er na eene kortstondige
ziekte overleden den 26 December 1905.*

VOORZIEN VAN DE HH. SAKRAMENTEN DER STERVENDE



De vreugde onzer harten is verdwenen en in
droefheid veranderd: de kroon van ons hoofd is
afgefallen. Gelijk een stormwind hebt gij, o God,
weggenomen al wat ons dierbaar was en gelijk
eene wolk is ons geluk weggedreven!.. God gaf,
God nam: het is geschied zoo het den Heer be-
haagde: zijn naam zij gebenedijd. Jerem. Job

Deze dierbare overledene, was voorzeker een
man volgens Gods hert, een rechtschapen en vrom-
me christen, die nooit iets anders betrachtte dan
Gods glorie en het welzijn van zijnen evenmensch.

Lieve kinderen, vaartwel; voor dit oogenblik
ben ik onttrokken aan uwe oogen, maar niet aan
de genegenheid van uw hert. Ik behoud de ge-
dachtenis van uwe liefde voor mij en van de
 vertroosting, welke ik te midden van u genoten
heb. Vaartwel!. . Nu zijt gij wel bedroefd, maar
eenmaal zal ik u wederzien, dan zal uw hert
blijde zijn, en niemand zal uwe vreugde ontnemen.

Intusschen bidt den Heer voor mij, ik zal voor
u in den Hemel bidden.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.
(300 dag. afl.)

R. I. P.

Drukk. Jos. RADYS-GALLE, Nederbrakel.