



O GOEDE EN ALLERZOETSTE JEZUS, zie ik buig mijne kniën in uwe tegenwoordigheid, ik bid en ik smeek u met de grootste vurigheid van mijnen geest, dat gij u gewaardigt in mijn hart te drukken, levendige gevoelens van geloof, hoop en liefde, een waar berouw over mijne zonden en eenen zeer vasten wil om mij te beteren, terwijl ik met groote aandoening en droefheid bij mij zelve overweeg en in den geest aanschouw uwe vijf wonden, hebbende voor oogen hetgeen de profeet David reeds in uwen mond plaatste over u zelve, o goede Jezus: Zij hebben mijne handen en voeten doorboord en al mijne beenderen geteld.