

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen. (100 dagen aflat.)



Ter Zaliger Gedachtenis

VAN

Anna Carolina Depessemier

ECHTGENOOTE VAN

BRUNO NOTERMAN

lid van het Broederschap van het H. Hart van Jesus

geboren te Segelsem

den 22 October 1828, en overleden te Volkegem

den 9 Juni 1903,

*versterkt door de HH. Sacramenten der
stervenden.*



Deze duurzame overledene was een voorbeeld der echtelingen ; eene teedere, deugdzaam en zorgvuldige moeder, vol geloof, eenvoudig en rechtzinnig heeft zij met vlijt en zorg de wegen van haar huis bewandeld en haar brood in ledigheid niet geëten. SAP. TOB.

Dat God haar wedergeve. al wat zij voor haar hushouden gedaan heeft. RUTH.

Vaartwel, wel geliefde Echtgenoot, beminde Kinders; ik ben aan uwe oogen onttrokken maar niet aan de liefde van uw hart. Ik bewaar de zoete herinnering van uwe aangekleefdheid en van de vertroosting, welke ik in uw midden genoten heb. Bedwingt uwe grievende droefheid, ik zal u wederzien, uw hart zal zich verblijden.

H. AUG. H. JOAN.

Vergeet mij niet in uwe gebeden en goede werken.

Beminde Kinderen, draagt op uwen Vader over de liefde die gij mij hadt toegekend.

Mijn Jesus barmhartigheid. 100 d. afl.

Zoet hart van Jesus wees mijne liefde. 200 d. afl.

Zoet hart van Maria wees mijne zaligheid. 300 d. afl.

R. I. P.

Audenaarde, Bevernaege gebr., Krekelpuut.