

Bewaar zijn aandenken in uw hart en vergeet hem
niet in uwe gebeden.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Andre Aloïs DHONT

echtgenoot van Mevrouw

MARGARETA VLERICK

geboren te Astene den 13 September 1907
tragisch omgekomen te Abbeville den 20 Mei 1940

De trouwe echtgenoot, de plicht- en liefdevolle vader,
de goede kristen is heengegaan in den bloei zijner jaren

Waarom, o God, die bloedende wonde in 't hart van
een liefdevolle echtgenoot? Waarom dat verdriet in de
teedere hartjes van die twee kleinen, die nu hun goe-
den vader verliezen, die hen toch zoo gaarne zag.

O Heer, alleen in ons kristen Geloof is er troost voor
zoo 'n droefheid. Uw raadsbesluiten zijn voor ons on-
doordringbaar... Daarom bidden wij gelaten door ons
tranen heen : Uw Wil geschiede, Heer, niet de onze.

Duurbare echtgenoot, omwille van de innige liefde
die onze harten tot één versmolten had, bedroef u niet
buitenmate over ons vroegtijdig en onverwacht schei-
den ! mijne liefde voor u blijft voort in onze kinderen.
Zij zullen voor u, uw steun, uw fierheid, uw geluk zijn !
Richt uw betraande oogen naar den Hemel : daar woont
Hij die waakt over weduwen en weesjes.

Mijne kinderen, gaarne zou ik u willen zien opgroeien
in deugd, wijsheid, liefde jegens elkander, tot eer en
troost uwer moeder. God zal mijn plaats bij u nemen,
Hij zal u, mijne lieve kleinen niet vergeten, Hij zal
voor u zorgen. Bemint moeder meer en meer, weest
haar troost en geluk. Vouwt schoon met moeder en al
onze familieleden uw handjes samen en bidt vurig voor
vader ; ik zal over u waken en zegenen.

Duurbare familieleden, vrienden, weest mij indach-
tig in uwe gebeden. Vaaartwel, tot weerzien in den
Hemel.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

R. I. P.

O. De Blauwer, koster. De Pinte