

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden. H. Mach.



Bid voor de ziel van
eertzame Dochter

CONSTANTIA DHONT

dochter van

Livinus en Antonia COESSENS

*Lid der Congregatie van Onze Lieve Vrouw
Onbevlekt; Van den derden Regel;
der Confreriën van 't H. Sacrament, H. Hert en
Wekelijkschen Kruisweg.*

geboren te Elst den 30 Augusti 1833 en aldaar
godvruchtig overleden op 27 December 1912
versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden

Zij was goedgehartig en dienstveerdig en vond haar genoegen in anderen te helpen en bij te staan. Zij weende met de bedrukten en hare ziel had medelijden met de armen. Zij was altijd bereid eene behulpzame hand toe te steken, overal waar er eenig goed te doen was. Daarom ook zal God haar genadig zijn. Hij heeft gezegd: Zalig zijn de barmhertigen, want zij zullen barmhertigheid verwerven.

Beminde Bloedverwanten die mij zoo duurbaar waart en gij vooral beminde Broeder met wien ik zooveele vreedzame jaren heb overgebracht, beweent mijn afsterven niet: ik ga naar een beter en gelukkiger land en na korten tijd zullen wij daar malkander wederzien.

Gezegend zij de heilige en onbevleete Ontvangenis der Allerheiligste Maagd Maria Moeder van God.

300 d. afl. toevoeglijk
aan de Zielen des Vagevuurs.

Nederbrakel. — Drukk. We O. Van Nieuwenhove