

Godvreezende lieden begroeven STEPHANUS ,  
en maakten grooten rouwe over hem.

ACT. APOST., VIII, 2.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

STEPHANUS DIELEMAN,

ZOON VAN

JUDOCUS EN VAN AMELIA DE NECKER ;

ECHTGENOOT VAN

MELANIA VAN GEERTRUYDEN,

*Hij wierd geboren te MOERBEKE, in 't Land van  
Waas; ontving de laatste Sacramenten der  
stervenden tot Oyghem op den feestdag van Sint  
Dielman, of Hilonius, patroon van Iseghem, den  
7 Januari 1888, en stierf gerust in den Heere tot  
ISEGHEM den 10 Januari daaropvolgende, in den  
ouderdom van 35 jaren.*

Deze man was eenvoudig, recht, godvreezend  
en verwijderd van het kwaad. JOB, I, 1.

*Lieve Echtgenote en dierbaar Kind, laat uwe  
tranen over den afgestorvene vloeien, en  
weent gelijk iemand, die eene groote wonde  
ontvangen heeft; ... doch weest niet ontroost-  
baar in uwe droefheid, en dat de vrede, waarin  
hij getreden is, de bitterheid van het scheiden  
kome verzachten!* ECCLI., XXXVIII, 16, 17, 24.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid!  
( 300 dagen afaal. )