

O zalig uur wanneer Jesus ons roept uit de tranen tot de blijdschap des Hemels.



geboren te Erwetegem den 2 Februari 1912 en gesneuveld te Vrcenhoven-Maestricht, den 10 Mei 1940.

**Hij was lid van den H. Hartenbond  
en van de Confrerie der H. Barbara.**



O Heer groot is de slag die ons wordt toegebracht, alles lachte ons toe voor de toekomst en zie in eens door die wreede oorlog, wordt al die blijde hoop verijdeld!

Het is goed, zegt God, wat tegenspoed en lijden in 't leven te ontmoeten, omdat deze den mensch tot zijn hart terugroepen, daar zij hem herinneren, dat hij op aarde in ballingschap leeft en op niets, dat in de wereld is, zijne hoop moet stellen. Heer met een gebroken hart van droefheid buigen wij het hoofd in deze stonden van lijden, wel wetende dat alleen bij U, in 't ander leven, het ware geluk te vinden is.

Mijne lieve Echtgenoot en Kind, duurzame Moeder, Familieleden en Vrienden, stelt al uw betrouwen in God - wanneer zoo in eens u alle vertroosting ontrukkt wordt, weest daarom niet wanhoopig zooals deze die geen geloof hebben. Wacht met ootmoed en geduld het hemelsch bezoek van God af, Hij is machtig om u grootere vertroosting te geven. - Hij is de Vader van weduwe en wees.

Intusschen bidt veel voor mij, opdat het offer van mijn leven den Heer aangenaam zou wezen - ik op mijn beurt spreek ten beste voor u bij God - Vaartwel tot weldra in den Hemel.

H Joseph patroon van Belgenland, bid voor ons.

H. Hart van Jesus ontferm U onzer. (500 dagen)

**R. I. P.**

---

Druk. Fl. Rouckhout - Erwetegem