

Gelijk het den Heer behaagde, is het gebeurd, dat zijn
Naam gezegend zij! Job. 1. 21.



**TOT ZALIG AANDENKEN VAN DEN EERWEERDEN HEER
EDMOND DUSONG**

geboren te Nederbrakel den 20 April 1857

Priester gewijd den 3 Juni 1882

*opvolgentlijk Onderpastoor te Ursel, te Ledeberg
en op St-Baafs te Gent, Pastoor te Denderbelle en*

sinds 15 April 1912 Pastoor te Aeltre

godvruchtig in den Heer ontslapen te Gent

den 30 Juni 1918

versterkt door de laatste HH. Sakramenten.

De Heer heeft in hem een getrouwen Priester gevonden die handelde volgens Zijn hert en Zijnen geest (1 Reg. 2. v. 35) Hij muntte uit in voorzichtigheid, minzaamheid en priesterlijken lever. (Off. S. Ant.) Hij arbeidde als een goede strijder van Christus. (2 Tim. 2. v. 3) En gaf zich ten beste om ze allen voor Christus te winnen. (1 Cor. 9. v. 22) Ook werd hij bemind bij God en bij de menschen en zijne gedachtenis zal in zegening blijven. (Eccl. 12. 5. 1.)

Mijne duurzame parochianen, ik heb weinigen tijd bij u doorgebracht. Ik koesterde de zoete hoop nog menige jaren voor uwe zaligmaking te mogen werken. God heeft er anders over beschikt. Zijn wil geschiedel Ik offer aan God mijn lijden en mijn leven tot heil mijner parochianen en tot het geluk van het geteisterde Vaderland. (Woorden door den overledenen uitgesproken tijdens de bediening der HH. Sakramenten der stervenden).

Die laatste woorden gedenkende zullen alle parochianen uit erkentenis hun afgestorvenen Herder in gebeden en sacrificiën blijven indachtig zijn.

Lieve bloedverwanten en vrienden en gij voornamelijk mijn duurzame broeder en neef, priesters des Heeren, bidt voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

100 d. afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijne toevlucht.

300 d. afl.