

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN

† BID VOOR DE ZIELERUST †

van Mevrouw

Clemence EECKHOUDT

Geboren te Elst, den 26 April 1870 en aldaar
godvruchtig overleden den 7 September 1946.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden

Lid van de Confrerie van het H. Hart, van het
H. Sacrament en andere godvruchtige genootschappen



Van deze overledene mag men getuigen dat zij
eene vrome christene was, haar langdurig lijden
offerde zij op aan God, in haar leven beoogde
zij niets anders dan de glorie van God en het
welzijn van haren evenmensch.

Zij heeft al de dagen van haar leven Gods
wegen getrouw bewandeld met het gebed als
haar steun.

Zij heeft de dood zien naderen met een gerust
gemoed gansch onderworpen aan Gods wil.

Vaartwel beminde Bloedverwanten eens zullen
wij ons terugvinden bij den Heer.

Treurt niet over mij, maar weest me vooral
indachtig in uwe dagelijksche gebeden, en
dank aan u, mijne naastbestaanden die mij zoo
liefderijk en offervol hebt bijgestaan en verzorgd
in mijn droeve ziekte.

Zoet Hart van Maria, weest mijne toevlucht. 300d. af

Mijn Jezus, barmhertigheid.

300 dag afl.