

Heer, gij hebt mij van jongs af bewaard
en de liefde voor de wereld van mij weg-
genomen: ontvang thans mijne ziel.

(H. Agatha.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

RICHARD EECKHOUT

Zoon van

Karel en Maria-Theresia DE PRYCK

geboren te Elst, den 25 Maart 1864 en aldaar
godvruchtig overleden den 6 Juni 1924.

Hij was lid van de Kerkraad, van het Genootschap
van den H. Franciscus-Xaverius, het H. Sacrament,
het H. Hart en den Wekelijkschen Kruisweg.

Richard was een man van geloof, met lijf
en ziel vastgekleefd aan Kerk en priester,
hij handelde hier op de wereld in alle
eenvoudigheid des herten en in alle
rechtzinnigheid voor God.

De ware wijsheid bestaat in de vrees des
Heeren en het ware verstand in het vluch-
ten der zonde.

Bemind bij God en bij de menschen, is
zijn gedachtenis in zegening. (Eccl. I.)

Vaartwel, Beminde Broeders, Zusters en
Bloedverwanten, ik heb U bemind op aarde,
en wacht U allen in den hemel.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. en q. afl).
Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

R.

I.

P.