

GEDACHTENIS

aan de

HELDEN VAN ELST

1914 - 1918

GESTORVEN VOOR HET VADERLAND.

-
1. De Pessemier Jan-Bapt. overl. te Eppegem 26-9-14
 2. De Ruyver Victor, » » »
 3. Van Wymeersch Isidoor » » »
 4. Roos Theophiel, » Vladsloo 10-11-14
 5. Truyen Emler-Alois, overl. Rijsbergen (Holl.) 6-6-18
 6. Kegels Renaat-Leander, overl. Bixschoote 7-7-18
 7. De Temmerman Alfons, » Merckhem 14-10-18
 8. Cruypelinck Omer, ov. Duisburg (Duits.) 18-10-18
 9. Ellebaut Richard-Joseph, ov. St-Michiels 19-11-18
-

Helaas! waarom toch moet ik de verdelging zien van mijn volk! zijn kinderen vermoord langs de straten: zijne jongelingen gedood door 's vijands zwaard! heel zijn heerlijkheid neergehaald; zijn Vaderland dat vrij was, gebracht tot dienstbaarheid. Mach. II. 7-9-11.

Omgordt U en weest heldenzonen! weest gereed tegen den ochtend, om te vechten tegen deze heidenen die tegen ons vergaderd zijn, om ons en ons heiligdom te verdelgen. Mach. III. 58.

Zij streden voor 't recht als vrome christenen, vol betrouwen op den Heer der Heirscharen, 't gevaar kenden zij niet... en vol moed offerden zij zich voor 's lands verlossing, overtuigd dat zij wel hunnen plicht gekweten hadden voor God en Vaderland.

Grooter liefde heeft niemand dan dat hij zijn leven afgeve voor zijne vrienden. Joan. XV. 13.

Dierbare Familie, beste Vrienden en Dorpsgenooten, vergeet ons nooit en vaartwel tot in het eeuwig Vaderland.

Dat zij rusten in vrede!

Elst, den 17 Februari 1920.

NEDERBRAKEL JOS. RADYS-GALLE.