

Waakt want gij weet noch dag noch uur.



**ZALIGE GEDACHTENIS**

VAN

**MELANIE FONCK**

weduwe van wijlen

**ANGELUS DE SMAELE**

geboren te Oombergen, den 20 Mei 1818 en godvruchtig overleden te Leeuwegem, den 21 Maart 1901.

*Lid van 't Genootschap der H. Barbara,  
alsook van de  
Vereeniging van den Heiligen Kruisweg.*

Eene eerekroon zijn de hooge jaren die op de wegen der gerechtigheid gevonden worden, al stierve de rechtveerdige eene onverwachte dood nochtans zou hij in ruste zijn; want niet de plotse-linge dood is te vreezen, maar wel die, welke te gelijk en schielijk en onvoorzien is, en die goed geleefd heeft, sterft niet slecht.

(PROV. XVI. — SAP. IV. — H. GREG. H. AUG.)

Het was eene wijze, werkzame en christene vrouw — hare gedachtenis zal in zege blijven. — Vergeet mijne lessen en voorbeelden niet, duurzame bloedverwanten en dat uwe goede gebeden mij welhaast in het land der levenden brengen.

Jesus, Maria en Joseph, dat mijne ziel met u in vrede ruste.

(300 dagen aflaat).

R. J. D.