

O H. Kruis, onder uwe schaduwe, begeer ik  
te rusten !



TER ZALIGER GEDACHTENIS  
van

PETRUS FRANCISCUS FONTEYNE

echtgenoot van

EULALIE JOURET,

geboren te Sinte Maria-Audenhove den 3 April 1838  
en aldaar overleden den 25 Juni 1884.

Zijne vrouw verliest in hem eenen verdienstvollen  
man, zijne kinderen eenen deugdzaam vader,  
zijne medeburgers eenen waren vriend, de armen  
eenen weldoener, de Kerk eenen getrouwen die-  
naar.

Hij was immers een ongeveinsd man, recht, god-  
vreezend en van het kwaad afwijkend. — Hij be-  
waakte de wegen zijns huis en zorgde voor de goede  
opvoeding zijner kinderen. Groot ook zijn zijne  
verdiensten bij den Heer.

Troost u dan, geliefde vrouw, hij verlaat een tra-  
nendal, voor het hemelrijk ! En gij, kinderen, aan-  
hoort uwen stervenden vader : dient den Heer in  
waarheid. Eert uwe moeder al de dagen uws levens.  
Die God vreest zal een gelukkig einde hebben.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.  
300 dagen afaat.

Jesus, Maria, Joseph, laat mijne ziel bij U in  
vrede rusten.

(100 dagen afaat.)

R. I. P.