

Mijn Heer en God, Heilige Vader, wees nu en in der eeuwigheid gezegend; want gelijk Gij wilt zoo is het geschied, en wat Gij doet is welgedaan.



Bid voor de Ziel van
BERNARD FOUBERT

Echtgenoot van

ROSALIE DE RIDDER

Lid van 't genootschap van den H. Franciscus Xaverius.
en van alle godvruchtige genootschappen

Geboren te Elst

den 16 Augusti 1836 en aldaar overleden
den 20 November 1910.

Versterkt door de H.H. Sakramenten.



Het was een man die God vreesde en de achting verwierf zijner medemenschen. Stichtend was altoos zijn gedrag, daarom zal de Heer hem genadig wezen. De genootschappen waarvan hij lid was, vonden bij hem steun en opoffering; het was een man van de daad, steeds ijverend voor zijne eigene zaligheid en het eeuwig geluk van allen die hem omringden. Met groote verdujdigheid vedroeg hij zijne pijnen, en een troost is het voorzeker voor zijne echtgenoote en kinderen in stille gelatenheid hem den dood te hooren afsmeeken om voor altijd bij Jesus te zijn. Van hem mogende zeggen dat de godsdienst in hem een ware beoefenaar vond, en de priesters een verdediger en vriend.

Gij dus beminde echtgenoote, troost u bij mijn afsterven, gij kinderen, wees steeds indachtig het voorbeeld dat vader u gaf, en verblijdt de dagen uwer moeder, zoo zult gij allen eens bij den Heer u verblijden.

H. Fransiscus Xaverius, onder uw vaandel heeft hij gestreden, geleid hem nu ter eeuwige glorie.

Mijn Jesus barmhartigheid. 100 d. afl.

R.

I.

P.