

O Heilig Kruis, onder uwe schaduw rust en hoop  
ik. Nav, Chr.



## Bid voor de ziel

van

# BERTHA FOUBERT

echtgenoot van

## ALFONS WILLEMS

geboren te Elst den 5 Juli 1886 en aldaar  
godvruchtig overleden den 7 September 1942.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Zij was lid van de Confrerie van 't H. Hert. en  
andere godvruchtige genootschappen.



Gelukkig lijden dat in ons zulke groote glorie ver-  
openbaart.  
H. Theresia.

Ja, lijden was het aandeel van deze beproefde echt-  
genoot en moeder, jaren lang heeft ze te kampen  
gehad tegen eene onverbiddelijke kwaal die hare  
krachten ondermijnde, doch ze was gelaten en is be-  
trouwwol op God gestorven met de gedachte dat  
ze genoeg geleden heeft om te mogen juichen met  
de martelaars in den hemel.

Duurbare echtgenoot en kinderen, zusters en bloed-  
verwanten ik sterf, maar mijne liefde voor u sterft  
niet, dank voor de zorgen die gij mij liefdevol en  
gelatensvol hebt besteed. Bij mijn, helaas, te vroegtij-  
dig heengaan, moet gij nu, mijn oudste dochter, de  
plichten goed begrijpen en beseffen die nu op u we-  
gen, troost, steunt en helpt uwen bedrukten vader.  
Vergeet mij allen niet in uwe vurige gebeden.

H. Hert van Jezus, ik vertrouw op U.