

Gezegend zij de heilige en onbevleete ontvangenis der Gelukzaligste Maria, Moeder Gods.



Ter zalige gedachtenis

VAN

**CONSTANTIA FOUBERT**

weduwe van

**THÉOPHIEL DE RIDDER**

*geboren te Elst den 5 Januari 1843 en aldaar overleden den 30 April 1910.*

Lid van den Wekelijkschen Kruisweg, en van de Confreriën van het H. Sacrament en van het H. Hert.

Versterkt door de HH. Sacramenten.



De goede God heeft hare getrouwigheid op de proef gesteld en haar weerdig van Hem gevonden

Hare langdurige ziekelijkheid heeft zij met voorbeeldige verduuldigheid verdragen vol zijnde van het woord van den Apostel de Heer kastijd die Hij lief heeft; en ook wetende dat indien wij met Christus lijden, wij ons met Hem zullen verheugen.

Gebed. — Verlos, o Heer de ziel uwer dienares *Constantia*, opdat zij, dood voor de wereld, voor U zoude leven; wasch af, door uwe oneindige bermhertigheid, de zonden die zij in den menschelijken handel door natuurlijke zwakheid heeft bedreven.

Akte van Geloof, Hoop en liefde. 7 j. 7 q.

R. I. P.