



C.F. SÉRIE 1200. N° 6.

© goede en allerbarmhartigste Jezus, aanzie mij hier voor uwe voeten nedergeknield. Ik bid en smeek U uit het vurigste mijner ziel van in mijn hart levendige gevoelens van Geloof, Hoop en Liefde te printen alſook een waar leedwezen over mijne zonden en het vast voornemen van mij te beteren; terzelfdertijd aanschouw ik in mijn eigen met diepe aandoeping en groote droefheid Uwe vijf wonden, terwijl ik voor mijne oogen houde, o goede Jezus, hetgeen U reeds de profet David van U zelve deed zeggen: "Zij hebben mijne handen en voeten doorboord en al mijne beenderen geteld." (Pius IX, 1858).