



Geloovigen bidt voor de Ziel van
CORNEEL GERITS

Echtgenoot van

EMMA ACCAER,

geboren te Gellick, den 26 Juli 1859 en godvruchtig
overleden te Rumbeke, den 4 Augustus 1934, na de
laatste Sacramenten te hebben ontvangen.

*Hij was lid van het H. Sacrament,
Geloovige Zielen en H. H. Harten.*

Jezus antwoordde: "Ik ben de verrijzenis en het
leven, alwie op mij vertrouwt en in mij gelooft zal
leven al is het dat hij ook gestorven zij... Ik zal hem
opwekken ten laatsten dage.." (Ev. Joan.)

Gelukkig is hij die den dag van zijn afscheiden
ziet aankomen, want alzoo is het hem gegeven zich
in heiligheid ertoe voor te bereiden.

Hij heeft den weg van vrede en gerechtigheid be-
wandeld. Hij ontving met een goed hart alles wat
hem overkwam: met moed en onderwerping verdroeg
hij de langdurige beproeving die God hem overzond;
in zijn lijden nam hij zijn toevlucht tot den Heer,
en ten volle overgegeven aan zijn Goddelijken Wil.

Duurbare Echtgenoot, vaarwel. Ik zal U in der
eeuwigheid dankbaar zijn om uwe genegenheid en
teedere zorgen vooral in mijne lange ziekelijkheid.
Dat de Heer u beloone met troostvolle dagen tot
dat wij in den hemel wederom vereenigd zijn.

En gij, mijne Kinderen, eert uwe moeder al de
dagen van haar leven en vergeet uw vader niet in
uwe gebeden.

Hart van Jezus, wees mijne liefde.

*Mareder
Norbert.*

Jug. Tanghe, Rumbeke

Brasschaet.