



Ter zalige gedachtenis van

Mevrouw

FLAVIE GHESQUIÈRE

weduwe van

Mijnheer Alphonse-Aloïs Deleu

geboren te Wervicq, den 1 September 1843
en overleden te Michelbeke, den 1 Juni 1914,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

De heer had haar met eene schoone ziel begunstigd. Van hare jonge jaren af tot op het einde van haar leven heeft zij voor allen, die haar kenden, een voorbeeld geweest van een oprecht deugdzaam leven. Door hare godvruchtigheid heeft zij er velen gesticht; door hare rechtschapene en tevens minzame handelwijze had zij de genegenheid van eenieder gewonnen.

Zij was de sterke vrouw der H. Schriftuur: Gansch haar hert was na God voor haar huisgezin: de opvoeding harer kinderen was haar groote zorg. Het was troostelijk haar op het sterfbed te hooren zeggen: Ik sterf gerust en ik sterf gaarne: ik heb mijne kinderen aan den Heer gegeven tot zijnen dienst, met vaste overtuiging mag ik verhoppen dat hij mij daarvoor zal beloonen.

O beminde Kinderen, ik laat U in de vrede des Heeren, weest mij indachtig in uwe godvruchtige gebeden. Gij vooral mijn lieve zoon Missionaris, wees mij indachtig aan het altaar des Heeren. Eens wacht ik U allen, in den schoonen Hemel, om daar nooit meer gescheiden te worden.

Zoete harten van Jezus en Maria weest mijne toevlucht.
300 dagen afl.