

O groot geheim van den dood, hoewel leert gij ons
kennen wat wij hier op aarde zijn !

H. Alph.



ZALIGE GEDACHTENIS

van

LUCIEN GIJSELINCK

zoon van

Henri-Leon en Anna De Vleeschauwer

geboren te Nederbrakel, den 5 Maart 1925,
en er godvruchtig overleden, den 3 Mei 1942, versterkt
door de HH. Sakramenten der stervenden.

Ons hart breekt van droefheid en rouw, en bittere
tranen vervullen onze oogen ; drukkend eenzaam is
onze woning sedert Lucien aan onze liefde werd
ontruikt.

Twee zaken vooral maken ons het verlies van
dezen jongeling zoo pijnlijk : de korthed zijner dagen
en zijn innige verkleefdheid aan zijn ouders en zijn
zuster. Eenvoudig en zachtmoedig, werkzaam en
gehoorzaam, gedienschtig en minzaam in zijn handelwij-
ze werd hij door iedereen geacht en bemind.

O Heer, hard is de slag die Gij ons toebrengt, maar
Gij zijt de Meester van het leven. Hetgeen ons alleen
kan troosten, o Heer, 't is dat Gij het zoo gewild hebt ;
Uw H. Wil geschiede en niet de onze !

Mijn geliefde ouders en zuster, die zooveel voor
mij gedaan hebt, duurzame familie, weest getroost en
moedig en hebt betrouwen op God. Denkt er aan dat de
Heer, die alles in zijn goedheid beschikt, nooit slaat of
Hij zalft meteen. Ik zal zijn zegen over U trekken,
want bij Hem ben ik gegaan in een daglicht waarop
geen avond meer zal vallen. De eenige gunst die ik u
vraag, is dat gij nog veel voor mij zoudt bidden.

O mijn makers, vrienden en kennissen, gij allen
die bij 't lezen dezer gedachtenis u een vriend zult
herinneren die vandaag nog zoo jong overleed, gedenkt
dat ook jongelingen sterven kunnen en gunt mij, uit
kristene vriendschap, de hulp uwer gebeden.

Jezus, Maria, Jozef !

7 j. afl.