

De deur des Hemels staat open voor die hun betrouwen
op God stellen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Mathilde GLORIEUX

Weduwe van Mijnheer

Richard VAN DER STRICHT

geboren te St Maria-Latem, op 24 Maart 1871 en
overleden te St Denijs-Boekel, op 13 Juli 1951.
versterkt door de H.H. Sakramenten.

Deze vrouw was eenvoudig en rechtschapen, godvrezend en afkerig van het Iwaad. Zij wandelde in vrede en rechtvaardigheid, en iedereen stichte zij door haar levendig geloof en ongeveinsde godsvrucht.

Het einde van alles is de dood. Doch de dood der rechtvaardigen is kostbaar in Gods oogen. Zij is immers voor hen de overgang tot een beter leven, de vervulling van hunne begeerten en de verwisseling van de ellenden dezer wereld met een eeuwigdurend geluk.

Roemt u niet op de dag van morgen, gij weet immers niet of ge hem nog zult zien, want de Heer komt als een dief in de nacht. Zalig zij die altijd bereid zijn Hem te volgen.

Ik weet dat mijn verlosser leeft en dat ik op de laatste dag uit de aarde zal opstaan. Met eigen oogen, al ik mijn God zien; deze hoop berust in mijn gemoed.

Duurbare kinderen, broeder en familie, ik dank u voor alles wat ge voor mij gedaan hebt. Vervult nauwkeurig uw kristelijke plichten en ge zult in de Hemel het loon ontvangen dat ik thans geniet.

Mijn Jezus barmhartigheid.

R.

I.

P.

De familiën danken u bij voorbaat.
