

Geloofd zij Jezus-Christus! Amen.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

CYRIEL HAEGEMAN

echtgenoot van Mevrouw

Maria-Ermonia De Vleeschauwer

geboren te Ste-Maria-Oudenhove den 15 Januari 1891
en er godvruchtig overleden den 20 November 1936.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Hoe gelukkig is de mensch die tracht te leven gelijk hij zou begeren gevonden te worden in de uur der dood. De Heer spaarde hem niet in de beproeving des lijdens; doch volkomen aan zijnen Heiligen Wil onderworpen, heeft hij met een voorberdig geduld zijne langdurige kwellingen onderstaan.

Zalig degene die de beproeving verdraagt, want daar hij door den Heer bezocht is geworden, zal hij zeker de kroon des levens ontvangen, die God belooft aan dezen die Hem beminnen.

Een kind van Maria zal niet verloren gaan!

Bemide Echigenoote en Kinderen, die mij met zooveel liefde hebt verzorgd in mijn langdurig liiden, hebt dank, de uur der belooning is gekomen. Ik ga tot God, ons aller vader in den Hemel, daar verwacht ik U. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Bemide Kinderen, eert uwe moeder al de dagen van haar leven.

Mijn Jezus, Barmhartigheid! 300 d. afl.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde (7 j. en 7 q)