

Wij hebben hem bemind ; laat ons hem niet ver-
geten totdat onze gebeden hem gebracht hebben
in het huis des Heeren. (H. Ambr.)



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

RENÉ HAESBROECK

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

ANNA DE STERCKE

gehoren te Nederbrakel, den 10 Juni 1896
en godvruchtig in den Heer ontslapen te Elst,
den 18 December 1929.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden



O groot geheim der dood. Hoe zalig zijn uwe
lessen! Hoe wel leert gij ons kennen wat wij in
de wereld zijn en wat het leven van den mensch
is. (lenit. 6)

Waarom was mijne ziekte zonder hoop en zonder
genezing? Omdat gij, O God, gehandeld hebt
volgens uwen wil. (Job. VIII.)

Zalig de mensch die verduuldig is in het lijden,
hij zal de kroon des levens ontvangen welke God
beloofd heeft aan hen die hem beminnen.
(Jac. I. 22.)

Vaartwel, Beminde Echtgenoot, Ouders, Broeders
Zusters en Bloedverwanten, hebt dank voor uwe
eindelooze zorgen. Troost U met mij; want ik ver-
laat een aarde van ellenden; eenmaal zien wij
elkaar weer in den Hemel.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. en 7q. afl.

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust,
Amen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert.